

Lieve Vrienden,

De klok staat bijna weer op 12.12 Wat vliegt de tijd!
Zou juist doorbladerde ik het dossier van de Stichting
Salvatoriaanse Gezinsadoptie, reeds 30 jaren en
hoeveel mensen zijn er, waren er en gingen reeds.
Ja, de tijd vliegt voorbij.



Met dankbaarheid mijmerde ik even over die 30 jaren. Hoeveel lieve mensen zoals U nu hadden hun plaats in deze tijd? Veel dank voor al uw hulp en goedheid. Alleen de Heer weet het precies en gaf en geeft ons Zijn zegen. Hoeveel dank zijn we Hem en U verschuldigd! Wij wensen elkaar aan het begin van het jaar altijd een gezegend jaar, maar het ging in 2017 toch mis op vele plaatsen van de planeet. Och, ik wil niet pessimistisch zijn. Laten we alleen het goede bewaren en laten we voor 2018 aan elkaar het vertienvoudigde goeds toewensen. Een jaar vol beloften, hoopvol en vredig, ligt vóór ons als een goddelijk geschenk. Laten we met Zijn hulp er alle goeds van ma-



ken voor onszelf, voor onze families, onze omgeving, voor gans de wereld. Ik wens U dat 2018 voor elkeen het beste jaar van uw leven mag worden. Al uw vrienden, uw zorgenkinderen, uw familie van de hogelanden, we wensen U met gans ons hart en in vriendschappelijke eenheid dat 2018 voor

elkeen een gezegend jaar mag zijn.

Voor het jaar dat ons uit de handen vliedt zeggen we U DANK met vreugde. Vreugde om wat U voor ons zijt en we hopen dat ook U vreugde kent voor wat U voor ons doet. De arme sukkelaars van altijd blijven trouw voor U bidden en zijn U allen van ganser harte dankbaar.

Ik kan helaas niet alle gezinnen die worden ondersteund door de donateurs allemaal noemen. Met sommigen gaat het iets beter en met anderen juist

weer iets minder. Zij hebben uw hulp allemaal (nog) hard nodig. Verschillende mensen hebben we geholpen voor geneeskundig ingrepen. Indien we niet konden helpen waren dit verloren levens geweest. Bijvoorbeeld Leonardo die een zwaar werkongeval had in de mijn. Zijn voet moest afgezet als ze hem geen nagels of schroeven en een plaat konden zetten. Veel te kostelijk om te betalen. Hij is huisvader met 6 minderjarigen. Zijn vrouw gaat werken als wasvrouw in de families. Zo verdient ze iets om haar gezin te eten te geven.

Ja, uw steun is altijd goeddoend maar ook noodzakelijk voor alle onmiddellijke gevallen. We willen echter iedereen zo vlug mogelijk op eigen voeten doen staan. Hiervoor zijn we een nieuw project begonnen. Sinds de



laatste tijd zijn de meeste lamahouders zonder werk. De lama is het dier van de hoogte en het erfgoed van de voorouders. De lama's hebben sinds eeuwen gezorgd voor het levensonderhoud van de mens. De kleding, de voorraad zakken, de dekens, zelfs dekking van de woning. Alles werd gemaakt uit lamawol. De lama's waren het vervoermiddel, de lama is hun heilig offerdier. En nu? Alles kan men op de markt kopen. De lama's hebben bijlange niet meer dezelfde noodzakelijke rol als vroeger. De wol wordt niet meer gebruikt en stapelt zich op. Er is geen inkomen meer voor de familie. Een dringend probleem. Een antwoord hiervoor komt uit Europa. Uit vele landen komt de vraag naar natuurvezels, zoals natuurlijke lamabreiwol. Hiervoor zijn we een nieuw project begonnen met de families van de lamahouders. De lama vezels moeten een handelswaarde krijgen. We hebben reeds de nodige machines om de wol te wassen, te kammen, te ontdoen van de haren (die maken dat de lamawol steekt). We kunnen

de wol mengen om eenzelfde tint te bekomen. De vrouwen leren spinnen met elektrische spinnewieltje. Het project beantwoordt aan de eisen van ecologie en handel. Op deze manier herleven de lama's en vooral de families. Er klinkt toekomstmuziek op de Altiplano.

Moge het nieuw jaar ook nieuwe mogelijkheden bieden voor alle gezinnen. Wij hopen op hunne verrijzenis. Zo stappen we met moed, vertrouwen en vastberadenheid, met een leger van gelukkige mensen 2018 tegemoet. We rekenen op Gods hulp en op die van U. Met oprechte dank.

Voor U allen een "God zegen U allen!"

Mia Meermans.



verkoop van eigen gemaakte mutsen, sjaals, pantoffels, tasjes etc. van lamawol